

Persbericht

5 mei 2022

ROMEINSE VONDSTEN IN EN ROND ESCH

Van potscherf tot het unieke en wereldberoemde Bacchus beeldje

Op zondag 10 juli a.s. om 11.15 uur verzorgt Dirk Paagman in Museum Boxtel een lezing over de Romeinse grafvondsten in Esch. De lezing vindt plaats in het kader van de expositie 'Historie van Esch', die in MUBO is te zien van 2 april tot en met 17 juli 2022. Dirk Paagman zal vertellen over de vondsten en wat de rol en betekenis was van Esch in de Romeinse tijd.

Romeinse nederzetting langs Essche Stroom

De eerste Romein die onze streken binnentrok was niet de minste. Het was Julius Caesar als Romeinse generaal om gebied te veroveren voor het Romeinse Rijk in de jaren '50 voor Christus. Vanaf de 1^{ste} eeuw kwamen er steeds meer mensen langs de oevers van de Essche Stroom wonen. Er was wellicht sprake van een Romeinse nederzetting, misschien wel de basis van het huidige Esch. Door de romanisering lieten deze nieuwe bewoners intrigerende sporen na, van potscherven en restanten van boerderijen tot een uniek Bacchus-beeldje en een grafveld. Dirk Paagman zal tijdens de lezing stilstaan bij welke vondsten er zijn gedaan, wat ze betekenen in de context van romanisering en wat het belang is van de archeologie.

Wie is Dirk Paagman

Dirk Paagman (1982) is geboren en getogen in Schijndel. Hij is al meer dan 15 jaar werkzaam als docent geschiedenis op het Maurick College in Vught, waar hij nu ook woont met vrouw en drie kinderen. Als historicus blijft de omgevingsgeschiedenis van zijn geboorteplaats hem intrigeren. Al enige jaren geeft hij lezingen over de Romeinen in het Groene Woud.

Boek

Dirk Paagman is tevens schrijver van het boek 'De Bevrijders van Schijndel' over de bevrijding van Schijndel in de roemruchte maanden september en oktober 1944. Ook Esch en Boxtel zijn in het boek beschreven en waren belangrijk in de bevrijding van Brabant. Het boek zal na de lezing worden aangeboden en is te koop voor 30 euro, uiteraard gesigneerd door de schrijver.

Bezoekersinfo

De presentatie start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur en koffie/thee is verkrijgbaar. Tijdens de presentatie is ook een koffie/thee pauze ingelast. Bij elkaar zal de presentatie tot uiterlijk 13.00 uur duren. De entreprijs voor de lezing is € 5,00, met museumkaart € 2,00. Aanmelden verplicht op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898.

Noot voor de redactie: voor meer informatie graag contact opnemen met Willem van Vossen, bestuurslid MUBO, telefoon 06-16041898 of via info@muboboxtel.nl